

TÜRK KIZILAYI



168
ÇAĞRI
MERKEZİ
7/24 İLETİŞİM



2868
KISA MESAJ
BAĞIŞ HATTI
1 SMS 5 TL



KAN
BAĞIŞI
HAYAT
KURTARIR

Türk Kızılayı'nın ücretsiz süreli yayınıdır. Para ile satılmaz. sayı: 14 / 2014

1,5 Milyar **İnsan** Yoksulluk İçinde

DÜNYA NEREYE GİDİYOR?

45 Milyon **İnsan** Yerlerinden Edildi





RÖPORTAJ

Peter Maurer
Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (ICRC) Başkanı

"İnsani Sorunların Çözümü İçin Yeni Yolların Peşindeyiz"

Röportaj: Elif Ünal

Sizin bakış açınızdan bugün dünyadaki en önemli insani krizler hangileri?

Önem kavramının farklı formları vardır. Hergün haberlerde yer almamasına rağmen çok sayıda insan için büyük acılara yol açan krizler var...Orta Afrika Cumhuriyeti ya da Güney Sudan veya Sahra altı Afrikası, Nijer ya da toplumun büyük kesiminin yaşama ölüm arasında bulunduğu ülkeler bizim açımızdan ciddi ölçüde endişe kaynağı. Hergün haber olmasa da bu bölge muhtemelen dünyanın en çok etkilenen bölgesi. Geniş Ortadoğu ise radikal dinamiklerin etkisi, çatışmaların derinleşerek bölgeselleşmesi nedeniyle tehlikeli. Bu durum yalnızca tek bir ülkeyi istikrarsızlaştırmıyor. Bu yalnızca tek bir kriz de değil artık insani alanda çok ciddi sorunlara yol açan bölgesel bir kriz. Bir de rakamlar açısından baktığınızda toplumlar üzerinde aynı derecede etkisi olmayan ama siyasi sonuçları açısından zor olan krizler de var. Örneğin Ukrayna'daki kriz, sayısal olarak daha az kişiyi etkilemiş olsa da önemli güçlerin dahil olması nedeniyle tehlikeli dinamikleri harekete geçirdi ve ciddi endişelere yol açtı. Bu hangi açıdan baktığınıza bağlı. Eğer bir sıralamaya giderseniz haksızlık etmiş olursunuz. Net olan şu ki; geçtiğimiz yıldan bu yana istikrarsızlık Batı Afrika'dan Afganistan'a kadar etkili olan dinamikler ve sonuçları yaşanan krizlerin tekil olarak kalmasına imkan vermedi. Bütün bir bölge istikrarsızlaştı ve bu da insani ihtiyaçların yaygınlaşmasına yol açtı.

Geniş Ortadoğu'dan bahsettiniz ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgedeki krizlerle ilgili biraz daha ayrıntıya girebilir misiniz?

Farklı dinamikler işlemekte. Tabii son dönemde, on yıllardır görülmedik biçimde insanların ölümüne ve yerlerinden edilmelerine yol açan İsrail-Filistin sorunu var. Gazze'deki dört beş haftalık çatışma 2000 kişinin hayatına mal oldu. 40,000 kişi yerinden edildi ve 10,00'den fazla kişi ciddi şekilde yaralandı. Bu rakamların İsrail-Filistin çatışmasında daha önce bir benzeri yok ve bu nedenle bu durum ciddi endişelere yol açtı. Siyasi çözüm için ciddi bir çaba ve perspektif olmadan uluslararası toplumun yeniden imara geri döneceğini düşünemiyorum. Gazzelilerin de kendilerine farklı bir gelecek sağlayacak siyasi bir perspektif olmadan imarın yeniden başlaması ile tatmin olacaklarını sanmıyorum. Bildiğiniz gibi Suriye ve Irak'ta da çok farklı dinamikler işlemekte. Çatışma dinamiklerinin her iki ülkede de bir şekilde radikalleşmesi ve bu çatışma alanında IŞİD'in ortaya çıkması bizim açımızdan ciddi endişelerin doğmasına yol açan önemli bir faktör. Bu durumun yerinden edilmeleri artırması ve ülkelerini terk etmeyen ancak yardıma ihtiyacı olanlara ulaşılmasını daha da zorlaştırması muhtemel. Bugün Suriye ve Irak'ta yardıma ihtiyacı olan topluluklara ulaşmak konusunda sıkıntılarımız var. Bizim onlara ulaşma olasılığımıza bağlı olarak, bu topluluklar er ya da geç harekete geçip kendilerini daha güvende hissettikleri yerlere gideceklerdir.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda bu bölgede mevcut sistemlerin işlemez hale geldiğine tanıklık ettik. Burada yalnızca bir kaç doktor ya da hemşire eksiğinden bahsetmiyorum. Suriye ve Irak'taki sağlık sistemleri işlemez halde ve bu durumun komşu ülkeler üzerinde etkisi olacaktır. Suriye

Halkın yarısının savaştan kaçıyor olmasının bölge üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sonuç olarak biz, su, sağlık ve geçim sağlama konusundaki sorunların bölgeselleşmesinde çok ciddi sorunlar görüyoruz. Bu durumun çok büyük bir etkisinin olmasından endişeliyim ve Türkiye'yi de etkileyecek. Bu nedenle, biz bu sorunlara müdahale konusunda Türk ortaklarımızla çalışmak istiyoruz.

Hareket açısından bakarsak olursak bu acıların hafifletilmesi için neler yapılabilir. Her zaman ilgilenilmesi gereken standart konular var. Bunlar barınma, geçim, sağlık, sanitasyon, eğitim gibi temel ihtiyaçlardır. Burada sorulması gereken soru beklenenden uzun süren kriz durumlarında ne-ler yapmamız gerektiğidir. Bugün üzerinde derin düşünmemiz gereken konunun yerlerinden edilmiş Suriyelilerin önümüzdeki dönemde yeni Filistinliler olmalarını nasıl önleyeceğimiz konusu olduğunu düşünüyorum. Bu konu belki de insani harekete farklı yaklaşımlar getirilmesini gerektirecektir. Benim bir çözüm önerim yok. Ancak uzun vadeli insani sorunları ele almak için yeni ve yaratıcı yollar keşfetmek konusunda güçlü bir taahhüdümüz var.

Hareket'in Kızılay ve ICRC gibi ortakları insani acıları azaltmak için ne şekilde işbirliği yapabilir? Ve bunu neden yapmalılar?

İşbirliği, eşgüdüm ve tamamlayıcılık arasında her zaman ince bir çizgi vardır. Hareket açısından önemli olan, bizlerin kimin hangi konuda yeterli kapasiteye sahip olduğu konusunda net bir fikir sahibi olmamız. İki günlük ziyaretim sırasında gördüm ki Kızılay, barınma ve çadır konusunda olağanüstü bir kapasiteye sahip. ICRC'nin başka yetkinlikleri var. Mesela ailelerin birleştirilmesi konusundaki stratejiler ile Uluslararası İnsancıl Hukuk kaynaklı yükümlülüklerimiz nedeniyle silahlı çatışma aktörleri, tutsaklara muamele ya da sivilin korunması gibi meseleler. Birbirimizin faaliyetlerine tamamlayıcı olacağımız alanları tanırsak, belli bir coğrafi bölgede etkili olabilir, her iki kurumunda güçlü olduğu alanlarda daha fazla insanın ihtiyaçlarını karşılayarak gelişme sağlayabiliriz. Bunun önümüzdeki dönemde iyi işbirliğinin sağlanması anlamına geleceğini düşünüyorum.

Uluslararası Kızılaç Kızılay Hareketi'ne gelince, gerçekçi olmalıyız. Hareketin içinde kendi ülkelerinde çok önemli hizmetler veren pek çok iyi ulusal dernek var. Ancak uluslararası krizlerde hizmet verme kapasitesine sahip yalnızca bir kaç ulusal dernek var. Kızılay tabii ki bunlardan biri. Çok iyi olan bir kaç Avrupa ve Amerikan ulusal dernekleri mevcut. Dünyanın başka yerlerinde sürekli bir kapasiteye sahip olmayan ulusal dernekler de var. Ancak günün sonunda yalnızca yalnızca bir avuç anlamlı ulusal program var. Etkili bir şekilde müdahalede bulunabilmek için birlikte düşünmemizin önemli olduğunu düşünüyorum.



Mülakatımızın başında 2016 yılında İstanbul'da yapılacak olan Dünya İnsani Zirvesi'ne değindiniz. Bu konuda başka neler söylemek istersiniz?

İnsani bir konferansa insani aktör ve kurumların katılması tabii ki gerekli. Ancak bugünün kritik konuları insani aktörler arasındaki eşgüdüm, işbirliği ve etkinlik değildir. Kritik önemdeki konu bizlerin yalnızca etkisini azaltabileceği krizlere siyasi çözümler getirecek politikacılarla etkileşimimizdir. Silahlı kuvvetlerle nasıl bir etkileşime girdiğimizdir. Çünkü çatışma bölgelerinde silahların ne şekilde kullanıldığından onlar sorumludur. Yani böyle bir konferansta politikacılarla askerlerin ve askerlerle insani görevlilerin etkileşimini tartışabileceğimiz bir platforma ihtiyacımız var. Ayrıca, geleceğin artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni finansal mekanizmalar üzerinde düşünmeliyiz. Bunlardan örnek vermek için bahsediyorum. Umuyorum ki, bu konferans bütün olarak insani topluluğun içindeki kuruluşların kurumsal ilişkilerinin ötesine geçer.

